



*Dan vind ik mijn lust
in die Haven van rust
en vrees voor de stormen niet meer.
De kracht van d' orkaan
richt geen onheil meer aan,
'k ben veilig bij Jezus, mijn Heer*

Onverwacht is overleden, mijn lieve man, onze vader, opa en overgrootopa

Biem Cornelis van der Vis

★ 4 september 1939

† 22 maart 2024

Jannie van der Vis-Lap

Corina en Rob

Sabine en Toy, *Vajèn, Finn*

Gerard en Amanda

Annegreet

Annouk en Gjalt

Babet en Jeffrey

Jolanda

Jaemy

Jeffry

Yvonne

Jordi en Nancy

Tim

Sander en Nikki

Oranjestraat 15
1794 BB Oosterend



Biem is thuis, waar wij als gezin graag de laatste dagen met hem samen willen zijn.

Er is gelegenheid tot condoleren op dinsdag 26 maart van
19.30 tot 20.30 uur in de Maartenskerk, Kerkstraat 2 te Oosterend.

De afscheidsdienst zal worden gehouden op woensdag 27 maart om 13.30 uur in de
Maartenskerk. Aansluitend begeleiden wij Biem naar zijn laatste rustplaats op de
begraafplaats bij de kerk.

Na afloop van de begrafenis komen wij samen in dorps huis De Bijenkorf,
Mulderstraat 37 te Oosterend, waar tevens gelegenheid is tot condoleren.